



Vereniging tot Behoud van Spormaterieel Haarlem

Maandbrief juli 2014

De maand juli is voorbij en ondanks wat vakantieleed (veel gemis van mensen) is er weer behoorlijk veel werk verzet. Deze voortgang kunnen we dan ook een beetje trots op de bijgaande foto's laten zien. Eerst de buitenkant van het frame en het machinistenhuis helemaal schuren. Bij de voorkant van het machinistenhuis was dit goed nodig, er was veel oneffenheid en vuil aanwezig. Het motto was daarbij: 'mooi kaal is niet lelijk' (waarbij onze Jeroen in eerste instantie dacht dat we het over hem hadden omdat hij niet gezegend is met een weelderige haardos).

Na stofvrij maken werd daarna de gehele buitenzijde in de grondverf gezet. Er werd begonnen met het dak en zo naar beneden gewerkt. De verandering was groot en in tegenstelling tot de eerdere werkzaamheden van slijpen en schuren, heel goed te zien. Het leek meteen op een andere Sik. Dit alles weer onder het motto van: 'mooi grijs is ook niet lelijk' (waarbij sommigen dan weer naar jullie schrijver keken omdat de jaren zich duidelijk tonen in de kleur van de bedekking van mijn hoofd).

Alvorens de werkzaamheden is de 232 daarbij in de ochtend even buiten gezet, om in het zonnetje te drogen. Dit vanwege de condens die was ontstaan op het metaal. De overvloedige regen en temperatuurverschillen zullen daarbij een grote rol hebben gespeelt.



Uit de loods was geen probleem, doordat het spoor afloopt, maar weer naar binnen halen was iets heel anders. Omdat we geen gebruik kunnen maken van de motor, moest het met een takel gebeuren (wat door de ketting zichtbaar is op de foto's).

Als je 21 ton een helling op moet zien te krijgen wanneer je iedere keer slechts een meter vordert, is het een enorm karwei en kost ontzettend veel tijd. Eenmaal weer binnen kon het schilderen een aanvang nemen en dat werd gelijk voortvarend aangepakt. Zo konden we dan ook twee werkdagen later een foto (helaas door tegenlicht niet zo duidelijk als we eigenlijk zouden willen) maken van onze Sik in een volledig grijs jasje. Ook de maand augustus zal "doorspekt" zijn met vakanties, maar dat is iets wat ieder jaar het geval is (en ook uw schrijver gaat eind juli twee weken met vakantie).

Elke vereniging en organisatie heeft daar echter mee te maken dus wij zijn niet de enigen. Het wordt daardoor echter wel krap als wij in enige vorm (zoals ik in de vorige maandbrief al aangaf) tijdens 175 jaar spoor in september ons willen presenteren als vereniging. Dat brengt mij gelijk op een ander punt waarvoor ik om hulp wil vragen.

Via de website en diverse andere kanalen hebben wij meerdere keren geprobeerd contact te leggen met de organisatie van dit gebeuren. Tot op heden zijn wij daarin echter niet geslaagd en ons verzoek is dan ook dat indien iemand ons in contact met hen zou kunnen brengen, ons daarbij zou willen helpen.

Tot besluit nog enige foto's van het werk en de voortgang aan onze locomotor.

IJmuiden, 14 juli 2014

Kees Demmers

